

Pollie

wil terug naar huis

Kim Nelissen & Dick Rink



Pollie de ijsbeer en zijn broertje Pepijn wonen op de Noordpool. Ze hebben de hele middag op het ijs gespeeld. Overal in zee liggen grote brokken ijs, waar ze op springen, rennen en glijden.



'Pollie en Pepijn, komen jullie!?', roept mama
ijsbeer. 'Het wordt zo donker!' Pepijn gaat
naar huis. Pollie hoort niets, want hij is in
slaap gevallen. Zo moe is hij van het spelen.



Terwijl Pollie droomt over een lekkere vis
om op te eten, komt er in de verte een
boot aan varen.



Boem! Er klinkt een harde knal en het ijs waarop Pollie ligt te slapen, trilt. De boot is tegen het ijs gevaren. Er komen hoge golven en het ijs beweegt. Pollie schrikt.



Papa en mama ijsbeer en Pepijn horen de knal
ook en rennen naar de ijsbrokken. Opeens drijft
het ijs waarop Pollie zit weg.





De kapitein van de boot heeft Pollie niet gezien en vaart door. Pollie drijft steeds verder van zijn ouders en Pepijn af.





Het is donker. Pollie drijft nog steeds op het stuk ijs. Hij ziet alleen maar water om zich heen. Hij is bang. Wat als hij mama, papa en Pepijn nooit meer terug ziet?



De volgende dag ziet Pollie een stuk land met bomen. Hij springt van het stuk ijs af. Misschien is hier iemand die me kan helpen, denkt hij.



Als Pollie een stukje gelopen heeft, ziet hij een uil in een boom zitten. 'Hallllloooo uil!', roept Pollie. 'Kun jij me helpen? Ik ben verdwaald en wil terug naar huis.'





'Hallo Pollie, ik heet Olaf. Vlieg maar met me mee. Samen vinden we de weg naar huis wel.' 'Ik kan toch helemaal niet vliegen', zegt Pollie tegen Olaf.





Olaf vliegt naar beneden en kijkt naar
Pollie. 'Stom van mij. Je hebt gelijk.
Misschien weet Mo de mol wel raad.
Kom, we gaan hem zoeken.'





'Mo ben je daar?', roept Olaf. Mo floept naar boven. 'Is het belangrijk?, want ik ben ontzettend druk', hijgt hij. 'Ik ben de weg kwijt', zegt Pollie. 'Kun jij me helpen?'



'Waar moet je naar toe?', vraagt Mo. 'Naar het ijs op de Noordpool', zegt Pollie. 'Aha, nou dan graaf ik een hele lange tunnel onder de zee', zegt Mo trots. 'Ja maar, ik zie niets in het donker', zegt Pollie. 'Ik ben geen mol!'



'Dommerik die ik ben', zegt Mo. 'Wacht, ik breng je naar rendier Rennie. Zij weet vast wel een oplossing!'



Mo legt aan Rennie uit wat er aan de hand is. Rennie denkt na: hoe komt Pollie weer naar huis?



'Spring maar op mijn rug', zegt Rennie.
'Dan breng ik je naar huis!' 'Maar we
moeten door de zee', zegt Pollie. 'Jij kunt
toch niet zwemmen Rennie!'



Pollie en zijn vrienden gaan even zitten. Over een uurtje is het donker. 'Ik kom nooit meer thuis', huilt Pollie verdrietig. 'Laten we er een nachtje over slapen', zegt Mo. 'Morgen verzinnen we vast een oplossing.'



Het is al laat en Pollie gaat slapen.
Olaf past op hem deze nacht. Pollie
denkt aan zijn mama, papa en
broertje. Zouden ze hem missen?





Heel ver weg liggen papa en mama
ijsbeer wakker. Waar is Pollie toch?
Zou hij gewond zijn? Ze moeten hem
vinden. Maar hoe?





De volgende morgen heeft papa ijsbeer een idee. 'Ik ga op een stuk ijs zitten en dan duwen jullie me weg. Misschien kom ik dan op dezelfde plek uit als Pollie en kan ik hem zoeken.'





Iedereen vindt het een goed idee. Ze
geven het stuk ijs een duw en papa
ijsbeer drijft weg. Op zoek naar Pollie.
Hij moet hem vinden.



De volgende morgen komt Rennie met een goed idee. Er is iemand die misschien wél kan helpen.

Berit de beer doet even een dutje in haar hol als er opeens geklopt wordt.





Berit schrikt. 'Wie zijn jullie en wat komen jullie hier doen?' Ze vertellen dat Pollie is verdwaald en vragen of Berit kan helpen.





Berit kan Pollie ook niet helpen.
'Maar je mag wel een tijdje hier
komen wonen. Ik heb genoeg plek.'
Pollie is blij. Nu heeft hij tenminste
een plekje om te wonen.



Papa ijsbeer ziet een stuk land met bomen.
Hij rent het land op. Zou Pollie hier
misschien zijn? Hij loopt het bos in.



Opeens ziet papa ijsbeer een vos. Het is Victor. 'Heb jij misschien een kleine ijsbeer gezien?', vraagt hij. 'Nee, ik heb niemand gezien', zegt Victor de vos.





Papa ijsbeer wandelt verder. Opeens
struikelt hij over een gewei en valt op de
grond. 'Au!' roept hij.

Rennie komt op het geluid af. Papa
ijsbeer legt uit dat hij op zoek is naar
zijn zoon Pollie.



'Ja, ik heb Pollie gezien!', roept Rennie blij. 'Olaf de uil, Mo de mol en ik hebben hem naar Berit de beer gebracht! Ik weet niet of hij daar nog is. Kom, ik breng je er naartoe.'



En ja hoor, daar liggen ze: Berit en
Pollie. Ze doen een dutje. Papa ijsbeer
maakt ze wakker.



Papa ijsbeer en Pollie zijn dolblij dat ze elkaar gevonden hebben. Met z'n allen lopen ze naar de zee. Maar hoe komen Pollie en papa ijsbeer weer thuis? Het is veel te ver om te zwemmen.



Dan ziet Pollie opeens een boot. Rennie
zwaait heel hard. 'Ik moet ook naar de
Noordpool', zegt de kapitein. Hij neemt papa
ijsbeer en Pollie mee.



Dag Olaf! Dag Mo! Dag Rennie! Dag Berit!
Pollie zwaait tot hij zijn vrienden niet meer
ziet.



En daar gaan Pollie en papa ijsbeer. Samen
in de boot, op weg naar mama ijsbeer
en Pepijn.



Na lang varen zijn papa ijsbeer en Pollie
eindelijk thuis bij mama ijsbeer en Pepijn.
Wat zijn ze blij om weer samen te zijn!

